

Vrucht van de Geest.



Heer, U bent mijn doel



Heer, U bent mijn doel



Onze relatie met de Heer:

1. Nederigheid
 2. Tevredenheid
 3. Dankbaarheid
 4. Blijdschap
-

Heer, U bent mijn doel



**Ons zelf in toom
houden:**

- 1. Heiligheid**
 - 2. Zelfbeheersing**
 - 3. Trouw**
-

Heer, U bent mijn doel



Omgaan met anderen:

- 1. Vrede**
- 2. Geduld**
- 3. Zachtmoedigheid**
- 4. Vriendelijkheid**
- 5. Goedheid**
- 6. Liefde**

Heer, U bent mijn doel



2 Korinthe 3:18:

We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer.(Basisbijbel)

Heer, U bent mijn doel



**Heer, U bent mijn
doel**



**Jezus, Uw liefde in mij
Jezus, Uw Vreugde in mij
Jezus, Uw Vrede in mij
Jezus, Uw Geduld in mij**



Heer, U bent mijn doel



Jezus, Uw Vriendelijkheid in mij

Jezus, Uw Goedheid in mij

Jezus, Uw Geloof in mij

Jezus, Uw Zachtmoedigheid in mij

Jezus, Uw zelfbeheersing in mij

Heer, U bent mijn doel

